

5 dagar i Lettland – en kulturell och historisk resa

15-40 personer

Riga är Lettlands huvudstad och Baltikumregionens största stad med närmare 800,000 invånare. Det är en medeltida Hansastad som alltid befunnit sig i korsvägarna mellan öst och väst, men som sedan frigörelsen från Sovjetunionen 1991 har funnit sin plats bland västsamfundets demokratiska länder. Riga är en stad med ett rikt kulturutbud, fantastisk arkitektur (skyddad av UNESCOs världsarvslista) och ett pulserande nattliv. I Riga finns också ett otal spännande restauranger med läcker mat, och en rik cafékultur.

Dag 1 – ankomst, medeltiden, kristendomen

- Ankomst med flyg på morgonen/förmiddagen
- Check-in, välkomstbrunch eller lunch med guiden på hotellet
- Promenad genom gamla stan, stop bl.a. vid St. Peterskyrkan och Domkyrkan, stora och lilla gillet, Rådhuset, Svarthuvudenas hus, Svenskporten och ringmuren, parlamentet
- Stopp för provsmakning av Riga balsam på Black Magic – apoteket där den svarta medicinen uppfanns åt Katarina den stora av Ryssland
- Stopp för provsmakning av några lettiska rätter på Rozengrals (inhyst i Rigas äldsta vinkällare)
- Middag på Black monks – restaurangen ligger i det hus som en gång var ett dominikanskt kloster och är en av de äldsta bevarade byggnaderna i Riga

Dag 2 – renässansen, svensktiden, 1800-talet

- Avresa på morgonen till Bauska (68km), besök på det medeltida slottet i Bauska
- Rundale slott och slottsträdgård (14km), Baltikums största barock/renässansslott, ritat av F.B. Rastrelli (Vinterpalatsets arkitekt), UNESCOs världsarvslista
- Lunch på det klassicistiska Mezotne slott, tidigt 1800-tal (23km, riktning mot Riga)
- Dünamünde (Daugavgriva) fästning (76 km), byggd av tyskarna på 1200-talet, erövrades av den svenska armén 1621. Numera är Dünamünde en del av Riga stad. Strax bredvid ligger Spilves ängar.
- Spilves ängar – berömda för slaget vid Düna eller Övergången vid Düna som stod den 9 juli 1701 vid floden Düna (Daugava) mellan kung Karl XII:s svenska armé och kung August II, den starkes och Adam Heinrich von Steinaus polsk-sachsiska armé. Den svenska armén vann en avgörande seger.
- Rigas träbebyggelse från andra hälften av 1800-talet, ”snickarglädje”, Rigas första idylliska förort med trädgårdar och parker.
- Middag på Maja, en restaurang inhyst i ett av de fina 1800-talshusen. Specialiserar sig på rätter tillagade med ekologiska och närodlade råvaror från lettiska gårdar.



Dag 3 – Art Nouveau, mellankrigstiden

- Dagen börjar med en kort resa med en Art Nouveau (jugendstil) spårvagn ner till Elizabetgatans början.
- Promenad genom Art Nouveau-kvarteren, besök på Art Nouveau-museet (privat visning av den tidigare privata våningen kan ordnas)
- Besök på den stora ryska Kristus födelsekatedral i centrala Riga
- Lunch på Benjamin – inhyst i publicistfamiljen Benjamins privata residens (under mellankrigstiden), numera hotell Europa Royal vid Vermanesparken.
- Båttur i Art Nouveabåtar på Rigakanalen och i Daugava.
- Kaffe på det legendariska Kuze-caféet (Art Deco) nära slottet
- Egen tid på eftermiddagen eller bussfärd till Skogsparken (Mezaparks) med sekelskiftets imponerande villor och Skogskyrkogården med sin monumentala skulpturensemble
- Middag i Bergs basar på restaurang Garage – kvarteret som skapades av entreprenören Bergs i slutet av 1800-talet som en plats där lettiska bönder kunde sälja sin produktion (endast tyskar fick idka försäljning inom stadsmurarna). Herr Berg införde många moderniteter, bl.a. var han ägare till en av Lettlands första bilar och lät bygga Rigas första bensinpump. Restaurangen är inhyst i Herr Bergs garage och bjuder på läckra rätter i en avslappnad och skön miljö.

Dag 4 – kriget, sovjetarvet

- Ockupationsmuseet, Lettlands historia mellan två stormakter
- Centralmarknaden i Riga är en av Europas största matmarknader, inhyst i 5 hangarer som ursprungligen byggdes för konstruktioner av zeppelinare inför första världskriget. Provsbakning av lettiska specialiteter – bröd, ost, honung, rökt kött och fisk, surkål m.m.
- Besök på vetenskapsakademien, utsiktsterrassen på 17 trappor, "Rigachampagne" och caviar
- Buss till Moskvaförorten, det judiska ghettot, 70-talets miljonprojekt i sovjetisk tappning
- Middag i lustbåtshamnen på restaurang Eksports – en nyöppnad restaurang inredd i klassisk sovjetisk stil med ett fint läge, utsikt över båtarna och hamnen.

Dag 5 – det moderna Lettland

- Brunch i kvarteret på Miera iela – ett av Rigas nya "hippa" områden i centrum
- Nationalbiblioteket, ett av Lettlands största byggprojekt de senaste 5 åren
- Lunch i Swedbanks skyskrapa, möte med en svensk styrelseledamot
- Besök på Stockholms Handelshögskola i Riga
- Hemresa

Tillval/alternativ – operakväll, en kväll på konserthuset, en kväll med middag i Jurmala, besök på Bresnjevs villa